

Nummer 2 August 2019

Udgivet siden 1973

Det Grønne Blad

Medlemsblad for Det konservative Folkeparti i Albertslund



Læs om bugettet
2020

Biofos og
verdensmålene



Budgetforhandlinger budget 2020

Af Lars Gravgaard Hansen

Som alle nok har læst, så er budgetforhandlingerne forsinket på grund af valget 5. juni. Normalt skal budgettet være godkendt senest d. 15. oktober hvert år, men i år skal det først være godkendt 5. november. Vi har med andre ord 20 dage mere til at finde godt 75 millioner kroner som er estimeret for at få kommunens økonomi til at gå op. I virkeligheden skal vi kun finde godt 50 millioner kroner, men hvis der skal ske udvikling, renovering eller hvis vi skal kunne følge med stigningen indenfor kommunens kerneydelser, så skal der findes de omtalte godt 75 millioner kroner.

Vi er klar til forhandlingerne og vi er klar til at spare også selvom det kommer til at gøre ondt. Vi kan og skal ikke blive ved med at spare, vi skal gøre noget ved problemet og det betyder ændringer i måden at drive kommune på. Vi skal finde ud af at stoppe for det ekstraforbrug der år efter år betyder besparelser og vi skal have flere og nye borgere til byen, derfor er netop byudviklingen og ældreboligerne vigtige. Alle ny boliger er vigtige, og der er også mange planer i støbeskeen. Coop er netop begyndt at gøre klar til byggeri af 115 boler, Albogrunderen starter snart og der er så småt gang i ældreboligerne, så noget sker, men er det nok?

Jeg imødeser mange protester når budgetkataloget offentliggøres d. 20. august kl. 17:00, protester der vil følge os lige indtil budgettet er vedtaget og sikkert også i lang tid bagefter. Men som nævnt, vi er klar og går gerne med i et forlig, hvis altså vi kan se Konservative aftryk. Budgettet vedtages i øvrigt d. 5. november på et ekstraordinært KB møde.

Bruxelles foråret 2020



Vælgerforeningen arbejder på at arrangere en tur til Bruxelles i foråret 2020, vi har aftalt med Pernille Weiss at hun vil tage imod os og guide os rundt i EU's hovedkvarter så vi kan se hvor alle de store beslutninger vedtages og hvor Pernille arbejder for Danmarks interesser. Turen er kun i starten af planlægningen, men allerede nu kan vi godt løfte lidt af sløret for hvad vi tænker. Turen forventes at starte en torsdag eftermiddag/aften hvor vi flyver derved og bliver indkvarteret på et mellemklassehotel. Vi tænker at fredagen skal gå med besøg i EU-parlamentet og lørdagen kan man være turist efter eget ønske og så hjemrejse søndag lige over middag. Prisen vil blive tæt på 5000 kroner.

Vi vil meget gerne have nogle tilkendegivelser på, om dette er en god ide og om prisen er fornuftig. Hvis ingen kan se sig selv deltage, så er der ingen grund til at vi fortsætter planlægningen, så venligst – giv jeres mening til kende, gerne på mail. Kommenterer man på dette, betyder det ikke at man automatisk bliver betragtet som tilmeldt, så det er ganske ufarligt at komme med sin mening.

FN'S VERDENSMÅL

FN'S 17 VERDENSMÅL

FN'S VERDENSMÅL ER 17 MÅL OG 169 DELMÅL, DER FREM TIL 2030 SKAL SATTE OS PÅ KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENSKER OG PLANETEN. VI BOR PÅ VERDENSMÅLENE ER GÆLDEDE FOR ALLE LANDE.



BIOFOS UNDERSTØTTER FN'S VERDENSMÅL. Vi integrerer verdensmålene i vores strategi, så vores forretningsmål går hånd i hånd med FN's verdensmål. Vi vil fokusere på netop de verdensmål, hvor vi har en styrkeposition, så vi kan gøre en mærkbar forskel lokalt, regionalt og globalt. Derfor fokuserer vi på 7 verdensmål, der integreres fuldt ud i vores strategi.

48



Biofos og Verdensmålene

Af Lars Gravgaard Hansen

Hvad er nu det for noget? I forbindelse med konstitueringen efter sidste valg fik jeg plads i Biofos' bestyrelse som almindeligt bestyrelsesmedlem. Biofos er det firma som håndterer spildevandet fra størst set hele Storkøbenhavn. Hvis navnet Biofos ikke rigtigt ringer, så ved jeg, at Lynetten vækker genklang. Lynetten er en del af Biofos på lige fod med Damhusengen og Avedøre spildevands center.

Vi har aftalt med Biofos' Administrerende Direktør at vi kan komme på besøg på Lynetten og høre lidt om, hvordan man i Biofos arbejder med FN's verdensmål, hvordan man omsætter dem, så alle kan se i praksis hvordan målene skal omsættes til konkrete handlinger og resultater. Spildevand alene sælger ikke billetter, men jeg ved at et besøg på Lynetten altid er et besøg værd og at der er en rigtig god historie at fortælle. Besøget er sat til d. 19. september kl. 18:30 og alt efter hvor mange der ønsker at deltage bliver der arrangeret transport derud og hjem. Jeg ser frem til at være med på turen og blive begejstret sammen jer. Tro mig, I vil ikke fortryde at I valgte at besøge Biofos sammen med vælgerforeningen. Der vil komme en særskilt invitation ud, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen d. 19. september. Turen er uden egenbetaling.

Affaldsordning kommer igen til debat

Affaldsordningen kommer igen til diskussion og debat og med god grund.

Remondis har opsagt kontrakten med Vestforbrændingen, men fortrød da de fik forelagt et stort erstatningskrav. Situationen nu er så, at de ønsker at udtræde kontrakten da de taber penge på den. Remondis har købt den tidligere vognmand M. Larsen som var ham der indgik kontrakten med Vestforbrændingen.

Der er nu fem kommuner der overvejer at lave et §60 selskab, et selskab hvor kommunerne er ejere og står for driften, medarbejderne og alt hvad det afstedkommer. Hvis der oprettes et §60 selskab vil det blive tvunget til at fortsætte præcis den samme ordning som kontrakten med Remondis foreskriver så længe kontrakten løber. Hvorfor nu det? Jo, hvis det nye selskab ændrer på ordningen i indeværende kontraktperiode, så vil selskabet ikke kunne sende et erstatningskrav til Remondis for den ekstra udgift som kommunerne er blevet pålagt i forbindelse med Remondis udtræden, og her snakker vi et million beløb.

Det nye §60 selskab bliver nødsaget til at købe vognene af Remondis, hvis affaldssorteringen skal fortsætte og det er der et politisk flertal som ønsker. Der findes ikke sådanne tokammer vogne i almindelig handel, så selskabet skal overtage vognene så indsamling kan fortsætte som i dag.

Vi har stemt for at forvaltningen skal arbejde videre med at finde et setups for dette §60 selskab og vil når sagen igen er til debat vurdere om vi også støtter oprettelsen af dette §60 selskab.

Blot for at fortælle lidt om hvordan skralde området ser ud, så styres stort set hele Europa af to selskaber, hvoraf Remondis er et af dem. Remondis har over 350 000 medarbejdere. Faktisk er der monopol på affalds afhentningen da markederne nærmest er delt mellem de to store multinationale selskaber, og det er det der gør, at vi godt kan se os stemme for et §60 selskab på trods af, at vi mener det er det private der skal stå for sådanne opgaver.

Vi vil i de kommende nyhedsbreve kommentere på sagen når der er nyt.

Sommeren går på hæld

Af Tina Graugaard

**"Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger"**



På trods af sommervarme nætter og fugtig hede, så er sommeren ved at gå på hæld. Og mens de lyse nætter bliver kortere, kan vi i Det Konservative Folkeparti glædes over længere medlemslister idet C lige nu oplever en medlemstilgang efter valget, der indtil videre på 1.063 nye medlemmer.

Og måske kender du medlem nr. 1.064?

Det indledende vers i dette indlæg, er fra sangen "Danmark, nu blunder den lyse nat". Sangen var en lejlighedssang, som blev skrevet af digteren Thøger Larsen og blev forfattet på Jeppe Aakjærs opfordring, da den skulle bruges til et sommermøde i juli 2014, på Aakjærs gård i Salling.

Men teksten blev så smuk, at Thøger Larsen besluttede at indlemme den i sin digtsamling Slægternes Træ som udkom samme år. Digtet fik titlen "Den danske sommer".

Når vi i dag synger sangen, er det efter Oluf Rings udgave fra 1922.

Når jeg har besluttet at medtage netop denne sang, er det fordi den efter min mening, er en hyldest til den danske sommernat, hvor Thøger Larsen har formået at indfange alle sanseindtryk, som hører sommeren til og som tilsammen fortæller os om sommerens mirakel.

Og nå ja, så var der jo også lige det med de danske piger, de blå øjne og det lyse hår.....

Vi skal huske at holde fast i vores traditioner, historie og kultur. Og ikke gå på kompromis med den krænkelssparathed, som vi ser så rigeligt af i disse tider. Vi skal huske, at når én føler sig krænket, leder det oftest til en overvejelse af censur. Og det er bestemt ikke det Danmark, jeg ønsker.

Jeg slutter dette indlæg, med sidste vers af sangen og ønsker jer alle en forrygende sensommer.

**" Pigerne latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter."**